

**Couple nationale des associations belges d'anciens combattants, prisonniers politiques, résistants, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées.**



**Nationale koepel van de Belgische oud-strijders, politieke gevangenen, verzetsstrijders, oorlogsslachtoffers, veteranen en aangesloten vaderlandslievende verenigingen.**

6 mei 2020

Brief aan de anciens, veteranen, leden van de vaderlandslievende verenigingen en hun families

Beste vrienden anciens,

We staan aan de vooravond van 8 mei 2020. Voor jullie, de oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog, en jullie allemaal die hebben bijgedragen aan de eindoverwinning in Europa tegen de tirannie en de onverjaarbare gruwel en misdaden van de nazi's en hun collaborateurs, moet deze dag heel wat emoties van 75 jaar geleden herinneren. Zo veel inspanning, zoveel opoffering, zoveel slachtoffers, zoveel schade, zoveel hoop na zoveel donkere jaren, van 1939 tot 1945! Van die 8 mei 1945 bent u zeker niets vergeten. U weet nog waar u was en hoe u zich die dag voelde.

Zoveel hoop inderdaad en wat een lange afgelegde weg gedurende 75 jaar om maar niet te vergeten! Vandaag geeft u ons de fakkel door. U vraagt ons om het herinneringswerk, dat u tot op heden rechttop heeft gehouden, voort te zetten. U pleit bij de jongeren voor een rechtvaardige herinnering. Onze samenlevingen kunnen niet eeuwig met zichzelf in oorlog zijn. Ze moeten in staat zijn om met het verleden tot rust te komen, zonder echter de nodige offers te vergeten voor het herwinnen van vrijheid en vrede. U wilt een België, een Europa, een vreedzame wereld. Vandaag zijn de meesten van uw oorlogs- en strijdmakkers van ons heengegaan. U vraagt ons om de fundamente van onze democratische samenlevingen te consolideren. U roept ons aan om het herinneringswerk voort te zetten en om na te denken aan de toekomst van onze landen en het welzijn van hun bevolking. Vrijheid heeft een prijskaartje. Vrede vereist inzet!

Beste vrienden Belg,

Sinds er COVID-19 heerst, ondersteunen we dagelijks het frontlijn personeel met het 20 uur applaus. Om het coronavirus te verslaan zijn er nog vele anderen bedrijvig: de alledaagse actoren en de experts, de besluitvormers en de vrijwilligers. De boodschap is elke avond dezelfde: solidariteit en doorzettingsvermogen zullen het kwaad dat ons treft overwinnen.

Laten we op 8 mei 2020 onze nationale driekleur fier uithangen om onze solidariteit en onze respectvolle dank te uiten aan de anciens, onder ons in schaarse rangen en in *lockdown* aanwezig. De Belgische vlag zal wapperen voor de 75<sup>ste</sup> verjaardag van de Overwinning in Europa: hiermee bekrachtigen we ons engagement om de oud-strijders, de politieke gevangenen, de verzetsstrijders, de oorlogsslachtoffers, zij bezield door vrijheid en vrede, niet te vergeten.

Namens de leden van de aangesloten en de bevriende verenigingen van SERVIO vzw  
Leve de Koning, leve België!

Jacques ROSIERS, Ir  
Divisie admiraal b.d.  
Ere Vleugeladjudant van de Koning  
Voorzitter van SERVIO